



# Heemkundekring Het Zuidkwartier



Opgericht: 27 maart 1977

**Secretariaat:**

Hugo de Grootstraat 5, 4631 GJ Hoogerheide

☎ 0164 – 610 523, ✉ [secretaris@hkk-zuidkwartier.nl](mailto:secretaris@hkk-zuidkwartier.nl)

🌐 [www.hkk-zuidkwartier.nl](http://www.hkk-zuidkwartier.nl)

Aan de leden van de heemkundekring “Het Zuidkwartier”,

Zuidwesthoek, december 2009.

Uitgave: 2009, nmr. 08

*Beste leden,*

De laatste maand van dit jaar is alweer aangebroken en 2010 staat voor de deur. Weet Ú het nog, 10 jaar geleden dat iedereen zich druk maakte over het nieuwe millennium? Wat vliegt de tijd toch snel voorbij!

Momenteel wordt het museum weer volop aangepakt om klaar te zijn voor de opening in het nieuwe seizoen. Het zal moeilijk worden om het huidige seizoen te evenaren. Er zijn namelijk alles bij elkaar een dikke 2.000 bezoekers geweest dit jaar. Een fantastisch aantal!!

***Dank aan allen die daar op wat voor wijze dan ook aan hebben bijgedragen!! Chapeau!!***

**Agenda:**

In de komende periode zijn er weer diverse activiteiten gepland:

- Op zondag **20 december** wordt de volgende “lezing” verzorgd door René Beyst. De titel van de lezing is “**Eigenaardige Midwinterse Volksgebruiken**”. Aanvang van de lezing is om 9:45 uur bij hotel Dekkers in Ossendrecht. Zie hieronder voor meer details.
- **Praatmorgen in 't Kwartier**. Op zondagmorgen **3 januari èn 7 februari 2010** kunt U weer lekker bijkletsen over ‘vroeger’. U bent van harte welkom van 10:00 tot 12:00 uur in heemhuis 't Kwartier aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide.

*U ziet, voor een ieder wat wils!!*

**Lezing: “Eigenaardige Midwinterse Volksgebruiken”:**

De lezing handelt over een geschied- en heemkundig onderzoek naar zo goed als teloorgegangene volksgebruiken, die plaats grepen in de winter. Zo werden er destijds in de Kempen her en der bedeltochten gehouden met nostalgisch klinkende namen als: **deurknuppelen, omgaan met Hans Knap, heiluzen, den zwarte gaan, de rondgang met den beer, avondzotten...** die meer gemeen blijken te hebben dan alleen maar ronkende namen voor winterse volksgeplogenheden. Het thema en zijn aanverwante aspecten wordt op actuele wijze ingekleurd door middel van een verbazende powerpoint-presentatie en wordt analytisch opengetrokken van Stabroek tot Siberië, waarbij talloze eeuwen wordt teruggegaan tot bij Keltische geplogenheden of Oudgermaanse joelfeesten. Wilt U er ook graag iets meer over weten? Kom dan zeker luisteren (en kijken), want 't zal eigenaardig genoeg zijn.....

**Overleden:**

Op 25 november is dhr. Frans Lijten uit Hoogerheide overleden. Frans heeft in het verleden veel gedaan voor de heemkundekring en met name voor het museum. Onze gedachten gaan uit naar zijn naasten.

***Het bestuur.***